

A.K

ADI ALLAH OLAN Tefekkür

"Eğer yeryüzündeki ağaçlar hep kalem olsa, deniz de arkasından yedi deniz daha kendisine destek olduğu halde mürekkep olsa, yine de Allah'ın kelimeleri yazmakla tükenmez. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. "

(Lokman/27)İşte böyle bir manadan bahsediyoruz. Hüküm ve hikmetin sahibi olandan bahsederken bin kere,milyon kere düşünmek lazımdır.





Yazarı
Adem Korkmaz

Adı ALLAH Olan



Adı ALLAH Olan
Yazarı
Adem Korkmaz

Hicran Yayınları
7
Tefekkür Dizisi
5

Baskı
Hicran Dergisi
1.Baskı

Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi
Piri paşa Mah.Yıldırım Sok No:88/B Hasköy
Beyoğlu İstanbul
Tel Fax:0212 256 26 84 GSM: 0535 517
78 29

www.ademkorkmaz.com
ademkorkmaz@hotmail.co

Euzü billahi mineşşeytanirracim.

Bismillah ir Rahman ir Rahim.

Allah'ın rahmetinden uzak olan ve gazabına uğrayarak dünyada ve ahirette helak olan şeytandan, Allah'a sığınırım.

Ruhuma karışıp benimle ahirette beden olmasından Allah'a sığınırım.

Rahmân, Rahim, Allah'ın ismi ile

Sunum;

Bu ismi, bu manayı anlatmama imkan yoktur. Dünya üzerinde eli kalem tutan ne kadar insan varsa bir araya toplansınız ve yaz demeye başlasanız, sonsuz ömür verseniz asla bitiremezlerdi.

Durum böyle iken benim gibi bir kalem erbabı böyle bir başlığı koyarak hadsizlik etmiştir..

Ancak Kur'an'ın dili ile Allah'ı anlatabiliriz. O Allah öyle bir

Allah ki;

"Eğer yeryüzündeki ağaçlar hep kalem olsa, deniz de arkasından yedi deniz daha kendisine destek olduğu halde mürekkep olsa, yine de Allah'ın kelimeleri yazmakla tükenmez. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. "
(Lokman/27)

İşte böyle bir manadan bahsediyoruz. Hüküm ve hikmetin sahibi olandan bahsederken bin kere,milyon kere düşünmek lazımdır.

İlk düşünmeyi ortaya koymak adına bu küçük kitapçık hazırlanmıştır.

ALLAH

Kesin olarak bilinmelidir ki Allah Samettir. Hiçbir şekilde hiç bir şeye ihtiyacı olmayandır. Kur'an sürekli bu manayı anlatır. İhlas süresi bu yüzden dillere destandır. Allah'a mekan vermek, Allah'a zaman vermek yaratılmış manalar ile şirk denizine girmektir.

Bu noktayı çok iyi düşünmeliyiz;

Yaratılmayan yaratılanlar için



yok demektir.

**Dikkat edin adı üstünde
YARATILMAYAN!(?)**

Algılayabilmemiz için yaratılması gereklidir. Bu şu anlama geliyor;eğer yaratılmayı ararsak mekansızlığı ve zamansızlığı bilmediğimiz için bir dağ'a,bir boşluğa yaratılmayı mahkum ederiz.Arka planda ise mahkum olan biz oluruz.

Mekan'a ve zaman'a ait kelimelerden sakınarak Rahman

olan Allah'ı tanımalı ve öyle inanmalıyız..

Zira Samet olan Allah'ın inanılmaya ihtiyacı yoktur. İnanmaya insanların ihtiyacı vardır.

Etrafınızda gözlerinizin gördüğü bütün nesnelere inceler ve düşünürseniz hiçbir şeyin yok edilemediğini görürsünüz. Kesin olarak bütün teknolojik aletleri kullansanız, bütün kimyasalları kullansanız dahi hiçbir şey yok edilmez. **Ancak başka bir şey'e**

dönüşür.

Yok etmek mümkün değildir. Bu izah şu manaya gelmektedir. Ölüm yok oluş değil dönüşümdür. Bu gerçek bütün çıplaklığı ile karşımızda dururken İnsan'ın neye dönüştüğünü ve ahiret'e ne gönderdiğini çok iyi anlaması lazımdır.

Kur'an 59/18: "..Kişi, yarın için önceden ne gönderdiğine (Neye dönüştüğüne?) baksın. "

İnsan yaşamı boyunca ahirete

bir Őeyler g6ndermektedir. G6nderdiĐi her Őey sahibi ile yani insanla 6l6m anına kadar s6rekli baĐlantı halindedir.6l6mle birlikte baĐlantı kopar ve g6nderdiĐin olursun.Bir aĐacın topraklan 7ıkartılması gibidir.Artık yeni bir b6y6me ve yeni bir ivme alması m6mk6n deĐildir.

D6Ő6nceleriniz,fikirleriniz,niyetleriniz, inan7larınız ve tabi ki kelimeleriniz bir aĐa7 gibi Őekil bulmakta ve b6y6mektedir.

"..Temiz s6z;tertemiz bir aĐaca

**benzer; kökü sâbittir, dalları,
budakları semada."Kur'an
14/24**

Bu yüzden bütün gücümüzle
samimi bir şekilde sözün en
güzeline yönelmeliyiz.

**Kullarıma söyle: Sözün en
güzelini söylesinler." Kur'an
17/53:"**

Çünkü bütün insanları
düşünceleri, fikirleri ve niyetleri
ile yıkanmış şuurlu olan
kelimeleri beklemektedir.

".. Güzel kelimeler ancak O'na

yükselir. Salih ameli de güzel sözler yükseltir.." Kur'an 35/10:

Ayette okuduğunuz gibi kelimelerin yolculuğundan ve yükselişinden bahsedilmektedir..

İnsan aslında bir çeşit yapım ve üretim makinesi gibidir. Kendi cennetini, yahut cehennemini Allah'dan aldığı ile oluşturmaktadır.

İşte Allah'ı tanıma ve şirksiz iman konusunun önemi bu



noktada anlaşılır.Çünkü ahiret ve dünya aynı anda bir ağacın hem toprağın altında hem toprağın üstünde olması gibi yaşanmaktadır. Örneklersek insan henüz toprağın altı ile meşguldür. Ancak toprağın üstünde meyveleri ve dalları ile görkemli bir ağaç gibi **salih insanlar gelişmektedir.** Salih olmayanlarsa toprağın altında dünyanın yer küresinde ki ateşe doğru büyümektedirler. Her insan Allah'dan bir şeyler olarak geleceğine,ahretine göndermektedir.Ve aldığı

şeyler ile ebedi yaşayacaktır. Bu yüzden ne gönderdiğine bakmalıdır.

"Ey inananlar, Allah'tan korkun ve kişi, yarın için ne (yapıp) gönderdiğine baksın."Kur'an 18/19

Ayeti anlamaya çalışın!
Allahtan korkun ve gönderdiklerinize bakın!
Gönderdiklerimize bakarak Allah'tan neden korkmamız gerektiğini anlayabiliriz.

Allah ve Yakınlık

Çok sıkıntılı,eksik ve yetersiz bir dil olan insan algısı üslubu ile;Kainatın tam merkezin de bir Arşı Ala vardır.

Zira yaratılan bir şey,ancak kendi gibi yaratılanı algılar.Yaratılana göre yaratılmayan yok olduğu için tam olarak idrak etmesi mümkün değildir.

İdrak seviyemiz taş devrindedir; Sonsuz ne demek hala anlayamadık. Sınırsız ve



sonsuz yapının ortası var mıdır? Ortası tam ayağımızı bastığımız yere geri kalan daire nereye kadar genişliyor. Ortası olan bir şey sonsuz olamaz ki ?Başı olan bir şeyin mutlak olarak sonu olmalıdır. Yok sürekli ilerliyor dersen bu nerede ilerliyor? Biraz daha irdelesek konunun ucunu kaçıracaksınız!

Ahiret meselesini bile sanki başka bir yer gibi algılıyor ve müthiş gerçeklerden perdeleniyoruz.

İşte böylesine sorunlu bir dil ile: Kainatın tam merkezin de bir Arşı Ala vardır. Sınırsız,sonsuz bir mekanda,sayısız galaksiler,sayısız yıldızlar ve sayısız güneşler daimi bir yörüngede Arş çevresinde dönmektedirler.Bu durum kabede ki tavaf ile derinden bağlantılıdır.Hatta Mevlana bile sema(Dönüş) yaparken bu manayı yakalamıştı.

"Rahmân, Arş'a istivâ etmiştir".Kur'an 20/5

Ve Rahman'ın istiva ettiđi Arş daimi olarak yayın yapmaktadır.Bu yayının adı Kur'an da ilham,vahiy,Allah'ın veçhi,boyası gibi işaretlerle anlatılmıştır.

"Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını (kötülükten sakınma yeteneđini,iyili duygusunu) ilham edene andolsun ki, nefsinin arındıran kurtuluşa ermiştir.Onu kötülöklere gömüp kirleten kimse de ziyana

**uğramıştır. "Şems(Güneş)
Suresi/7, 8, 9.10**

İnsan'ın hayat diye isim verdiği,yaşam olarak tarif ettiği manayı algılama araçları olan göz,kulak,deri,dil,burun diye isim verdiğimiz 5 duyu organı yolu ile önce beyne ulaşır.Sonra beyin tarafından tercüme edilerek bilince yani "ben" duygunuza ulaşır.Bu ilham saf olduğunda,hüküm içerdiğinde vahiy olarak anlatılır.

"Ve Rabbin, bal arısına,

dağlarda, ağaçlarda ve çardak kurulan yerlerde kovan yapın diye vahyetti."Kur'an 26/68

Ayet bir örnektir. Sade bal arısı değil her şey vahiy alır.

Bu mana bazı ayetlerde Allah'ın rengi olarak anlatılmıştır.

"Allah'ın rengiyle boyandık. Allah'tan daha güzel rengi kim verebilir? ".Kur'an 2/138

Gördüğünüz,duyduğunuz,tattığınız,kokladığınız,
dokunduğunuz her şey Allah'ın

sizlere yönelttiđi ilhamdır/vahiydir. Ve size yani “ben’e” beyniniz tarafından tercüme edilmektedir.

Bu konu bir başka ayet ile şöyle izah edilmektedir;

"Dođu da batı da Allah'ındır. Yüzünüzü hangi cihete çevirerseniz çevirin, vech-i ilâhî oradadır.. Kur'an 2/115

Bu durumun adı Kur'an da bu şekilde isimlendirilirken bu yayını algılayanlar ve bu yayını keşfeden bilim dünyası bu



duruma ışınsal yapı/enerji/dalgalar olarak isim vermektedir. **Ve bu tartışmasız, mutlak bir gerçektir.**

Ve bu yayınlama, bu vahiyle Alemlere hayat veren, nur veren Allah İnsana ve her şey'e şah damarından daha yakın olmaktadır.

"..Biz ona şah damarından daha yakınız."Kur'an 50/16

Muhteşem bir sanat ile sınır koymaksızın ne kadar uzak ise o kadar yakındır. Ve bütün

açıklamalar manaya yöneliktir. O'ndan uzak kalmak mekan anlayışına göre değil, körlük ve sağırlık kavramlarına göredir. O'ndan uzak kalmak veya yakın olmak gibi manaları mekan'a bağlı kelimeler doğru bir şekilde izah edemez.

Dünya'nın herhangi bir yerinde ki karıncanın hareketinden tutunda trilyonlarca ışık yılı uzaklıkta ki bir gezegenin dönüşünde Allah'ı aynı mesafede, aynı yakınlıkta ve aynı uzaklıkta buluruz. Çünkü

dıřarı,ıçerisi,zaman ve mekan gibi kelimler bizi bağlar.Yaratan'ı bağlaması ve Yaratılmayı bu ölçüye sığdırmak şirk dediğimiz bataklığa götürür.

Küçük bir çocuk kendiliğinde sevimli olamaz. Nasıl ki gece parlayan ayın kendi ışığı yoktur.Ve ışığı Güneş'e aittir. Güneşi gözden kaçırmak bize zarar verir.. Örneklersek;Ay'a paye verip olur ya bir gün ay'da yaşamaya karar verirsek ve ayda yörüngesinden çıkarsa

kendi ile birlikte bizi de sonsuz karanlığa mahkum eder.Ve yanlış inanmanın bedelini çok ağır bir karanlığa mahkum olarak ödemiş oluruz.Güneşi ve onunda arkasını görene kadar ısrarla aramalıyız,sevmeliyiz.

Sevgi güç verir.Sevdiğiniz şeylere karşı mıknatıs olursunuz.Tüm enerjileri size katılır..

"Doğu da batı da Allah'ındır. Yüzünüzü hangi cihete çevirirseniz çevirin, vech-i ilâhî

oradadır. Şüphesiz ki Allah'ın (rahmeti ve kudreti) geniştir, O her şeyi bilendir."Kur'an 2/115

Yüzünü döndüğünüzde gördüğünüz her şeyi seviniz. Annenizi,babanızı,kardeşinizi,t oprağı,ağacı,kuşları.. Ancak Allah'ı görerek severseniz, uzak kalmaz ve ebedi kaybetmezsiniz. Ay'a ışığından dolayı paye vermenin getirisini hatırlayınız.

Sürekli yayın alıyorsunuz. Her açığı ile çepeçevre kuşatılmış bir durumda olduğunuzu hatırlayın! Ve perdenin arkaasını görün ve o'nu sevin! Kuru bir sevgi değil,perdeyi üzmeyin,kırmayın,küfretmeyin, affedin,sevginin tecellisini perdeye yaşatın. Böylelikle Allah'ı sevmiş olursunuz.

Öteki türlü yukarda bir kavanoza konulan Tanrı'ya Allah adını verip insanlara,hayvanlara,bitkilere ve ağaçlara zulmetmek,hainlik

yapmak, nankörlük etmek, yağmalamak, yıkmak müşriklere göre bir durumdur.

"Eğer müşriklere «Gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı insanların yararına sunan kimdir?» diye sorarsan kesinlikle «Allah'tır» derler. Öyleyse nasıl gerçekten saptırıyorlar?" Kur'an 29/61

Ayeti okuyunca insan ürperiyor değil mi? Zira etrafınızda ki yığınlar Allah yarattı diyor.. Uzaktan bir yerden izlediğini zannediyor ve bu zan üzerine

saçma sapan bir din oluşturup her yere ve en önemlisi ebedi bir süreç olan Ahretine zarar veriyor.

Surat asık,razi olmuyor,nankörlük nedir bilmiyor,bütün hesaplar üç günlük dünya hayatı üzerine kurulmuş bir hal ile yaşam sürüyor. Yanından her geçen yolcuya lanet okuyor,kötü söz dilinden hiç düşmüyor..

Nerden bilecek bütün yaptıklarını perdenin arkasındakine yapıyor..

Allah'ı hayatın içinden alıp bir yerlere koyan kişiler o'nun sıfatlarını mecburen başka şeylere veriyorlar.

Allah'ı gerçekten sevdiğiniz de bütün kainatın pozitif enerjisi size katılır.Ve ahiret dediğimiz yerde muhteşem bir açılım bir dönüşüm ortaya koyarsınız. Bu açılımı çoğu zaman cennet diye anlatan Kur'an sürekli bu mesajı taşır.Bu yüzden Allah nankör ve hain ve zalim olan herkesi sevgisinden mahrum bırakmıştır.

Kur'an bu durumu şöyle ifade eder;"Şu da muhakkak ki Allah, hain ve nankör olan herkesi sevgisinden mahrum eder."Hac 38

Bütün bu izahlarımız kesin olarak kusurludur ancak doğru manaya çok yakındır.Gerçeği tüm çıplaklığı ile giyinmiş kişilere gösteremezsiniz.Onlar hep giysi arar..

Değerler adı ile putlar edinen,ruhunu bataklığın içine bırakmış kişiler gerçeği anlamak istemezler..

Allah'ın isimleri sıfatları demektir. Yani cömert dendiğinde bunun bir karşılığı vardır. Kuru bir isim olarak düşünmek sizi bir yere götürmez.

Bir duvar'ın çimentosu,taşı,sıvası bir araya gelip duvarı oluşturuyorsa Allah'ın sıfatları da yaşamı,kainatı,görünen,görünmeyen,bilinen bilinmeyen şeyleri yönetir,rızık verir, idare eder,yaratır,şekil verir,var eder.. Bu işleyiş vahiy ve ilham

yolu ile 5 duyu vasıtasını kullanarak hayatımıza akar.

Her şey muhteşem bir düzen içindedir.Bütün bu her şeyi normal bulan kişi hiç düşünmeyen kişidir. Bildiğiniz robottur. Dünya'nın dengesinden,insan bedenine kadar olağan üstü işler cereyan etmektedir.Görebilen için her yer mucize doludur.

Allah ve İnsan

İnsan gibi muhteşem bir varlığın muhteşem amaçları vardır.İnsan dünya üzerinde fırsatı varken hep bunu aramalı ve gücü yettiğinde bir şeyleri incitmekten sakınmalıdır.İnsan'ı değerli kılan insanda dileyenin Allah olmasındadır.

"Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz" Kur'an 76/30

Tüm İnsanların eline bu dünyada geçerli olmak kaydı ile muhteşem bir güç ve kudret



verilmiştir.Yukarda ki ayet bu gücün izahı iken aşağı da ki ayet ise emanet vurgusu ile geri alınacağını ifade etmiştir.

"Evet Biz, O emaneti göklere, yere ve dağlara sunduk da onlar onu yüklenmeye yanaşmadılar ve ondan korktular da insan yüklendi o'nu." Kur'an 33/72

Emanet geri verilecek olan,sahibi tarafından alınacak olan demektir. Emaneti kullanıyor olmak o'nu sahibinden bağımsız yapmaz!

İnsan bu emanetle şeref bulmuştur.Emaneti doğru kullanır ve tanıyabilirsek Alemlerin Rabbinden neden korkmamız gerektiğini de biliriz. Allah;Kur'an da varlığını,delillerini kendi özlerinde/nefislerinde/gönüllerinde görmelerini ve bulmalarını ifade etmiştir.

"Ve kendi özünüzde de, hâlâ mı görmezsiniz?"Kur'an 51/21

İşte bu sebep ile İnsan değerlidir.Önemlidir. Ancak önem bu dünya için geçerlidir.

İnsan'ın razı olması Hz.Ali'nin şu ifadesi ile "Halka hizmet Hakk'a hizmet" çizgisidir. İnsan'ın özündekinin razı olması demektir. **"Ve kendi özünüzde de, hâlâ mı görmezsiniz?"**Kur'an 51/21.

İnsanların gönlünde olan delilleri aramalıyız. Özlerinde olanı görmeliyiz. Bu ölçü bizi merhamet çizgisine çekecek ve ahiret dediğimiz ebedi süreçte,gerçek bahtiyar ve salih kişilerin arasına çekecektir.İnsanlar ile olan

iliřkilerimizde özlerinde olanı
bir an bile aklımızdan
çıkartmamalıyız.

Allah ve Korku

Hissettiğiniz, gördüğünüz, duyduğunuz her şey Allah'a aittir. Bunun "ben" duygusuna nasıl yansıdığını hatırlayın.

Ateş de su da Allah'ındır. Toprak da çöl de Allah'ındır. Ve Allah'ın varlığı ile var ettiği bir sistemi, düzeni vardır.

Bu düzene kim nasıl uymak isterse getirisinde yaşayacaktır. Yanına ateş alan yanar. Bu asla değişmez.



"..Allah'ın kanununda asla bir deęişiklik bulamazsın."Fetih 23

Yanına ateş almak,su almak gibi örneklerle anlatmak istediğimiz sürekli ahrete gönderdiğiniz şeylerdir.Ahret dediğimiz alem mana alemidir.Bunun dünyada ki örneęi Kuantumdur. Kelimler,fikirler,inançlar,düşünceler ve niyetler ile ahret şekil bulur.

Bu dönüşümde,bu oluş da şirk en büyük tehlikedir.Çünkü inanarak götürdüğünüz ateş kim ve ne olduğunuza

bakmaz,merhamet etmez ve sizi yakar.

Şirk insan'ın özgürlüğünü elinden alır.Hatırlayın Allah hiç kimseye asla zulmetmez! Kişinin inanarak,kelimeleri ile,niyetleri ile ortaya koyduğu beden dışı,dönüştürdüğü öz varlığı kendisine zulmedecek!

"Bu, ellerinizin önden sunduklarıdır. Allah, gerçekten kullara zulmedici değildir."Kur'an 3/182

Yani Allah hiç kimseye asla

zulmetmez.O zaman dostum
kendine zulmetmekten vazgeç!

**Elinle gönderdiğin,sunduğun
şeylerin ne olduğunu biliyor
musun?**

Cehennem ve Cennet iki farklı
yöndür.Cehennem aşağı
gibidir.İnsan şartlar gereği
aşağı doğru ilerler.Bu ilerleyişe
son vermelisin.

Vazgeç!Yalanlardan,kibirden,in
attan,zalimlikten.

Vazgeç!

Dedikodudan,particilikten,cema

atçilikten, grupçuluktan,
taftarcılıktan!

Ne kadar "cılık" varsa vazgeç!
Vazgeç
gururdan, zorbalıktan, hor ve
hakir görmekten!

Vazgeç
milliyetinden, cinsiyetinden,
köyünden..

Bütün bunlar kendine
zulmetmek için yeter. Ve bütün
bunlar ellerinle sundukların dır.
Allah zulmedici
değildir. Gönderdiğin şeylerden

kork! Allahtan korkmak inandıklarına, kelimelerine, düşünce ve fikirlerine dikkat etmektir. Kötü amel kötü kelime ile başlar. İyi amel iyi kelime ile..

Allah ve Kader

"Yeryüzünde ve kendi nefsinizde hiçbir musîbet(olay) meydana gelmemiştir ki o, biz ortaya çıkarmadan önce bir kitapta (yazılı) olmasın.(..)Öyle ki, elinizden çıkana karşı üzüntü duymayasınız ve size (Allah'ın) verdikleri dolayısıyla sevinip şımarmayasınız.."Kur'an 16/22-23

Allah'ın Alim isimli yani sıfatını günümüzde sokaklarda dolaşan Alim kelimesi ile karıştırmayın.

Alim:Geçmişte,şimdide,gelecek te ve dahi zamansızlıkta olmuş,olacak,söylenmiş,söylen ecek her şeyi bilmesi manasındadır.İcatlar noktasından,strateji gibi konulara kadar her şeyi en ince detaylarına kadar bilen demektir.

Matematik dendiğinde 1'den 10 kadar saymak zannedenler gibi Allah'ın Alim oluşunu kendi alimlerimizle kıyaslıyoruz.Bu eksik ve kusurludur.

Tüm sıfatlarında aynı hatayı yapıyoruz.

Sonra bu alimlerimiz Allah'ın geleceđi bilemeyeceđini,ve hatta evlilik yapacađınız kiřiyi Bilemeyeceđi'i yönünde ayet tefsir ediyorlar..Emanet konulu ayeti ve hakkında ki ifadelerimizi hatırlayın.Bilen,iřiten gören,irade koyan her daim Allah tır.

Bu açıdan her insan bir kitap dır.Ve bütün kitapların yazarı ise Alemlerin rabbi

Allah'tır.Kur'an: "OKU!" derken biraz da bu manayı anlatır.. Küfretmeden,bağırıp,çağırılmadan,dedikodu etmeden,yermeden,kınamadan, kızmadan severek okumaya bakmalıyız.Zira henüz yazılan kitabımız ölümle matbaaya gönderilecek,ahiret ile piyasaya çıkacaktır.Kader olayını orda daha iyi anlayacağız.Burada iman edin yeterlidir.Bunu yine Kur'an tavsiye etmektedir.Ve emanet verilen kalem muhteşem bir güç olarak "ben" in emrindedir.

Öte yandan İnsan esasında çok gelişmiş robot gibidir.İnsan'ı çok iyi tanıyan için her şeyini bilmesi kolaydır.Mesela bir evde ki gıdanın kaç gün sonra tükeneceğini,gıda bulamayan kişinin açlığa kaç gün tahammül edeceğini ve açlığın getirisi olarak ne vakit öleceğini bilebilirsiniz.Bütün olaylara hakimseniz her şeyi bilirsiniz.Bugün bazı psikologlar insan hareketlerini anlamak konusunda çığır açmaktadırlar..



Her bilgi Alim'i tarafından çok iyi bilinir.Bu konuşmaya bile değmeyecek bir gerçektir.

Yukarda ki ayetleri çoğaltabiliriz.Tutun ki açıklama yapamasak bile Kur'an'ı kabul ediyorsanız Kur'an'ın çizgisine gelmek zorundasınız.Popüler bir eğlence olan "Her şeyi bilen çay bardağı" oyunu bile birkaç soru ile aklınızda ki kelimeyi bilirken gizemden bahsetmek gerçekten komik bir durumdur.Her şeyi bilmek başka bir şeydir.Seçim ve



tercihler başka bir şeydir.

"İçinizdekileri gizleseniz de açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerde ve yerde olanları da bilir.." Kur'an 3/29

Adına dünya dediğimiz bu alemde gerçeğin ne olduğu önemli değil. Önemli olan senin gerçeğinin eşyanın gerçeğine ne kadar yakın ve doğru olduğudur. Neye inanırsan GERÇEKLE bağlantısı nispetinde O'nu bulacak, Onunla yaşayacaksın.

Ve hakikat ortaya çıktığında inandığın şeyler bu hakikatin ölçüsünden ne kadar uzaksa o kadar ıstırap çekeceksin.

Bulutları rüzgar değil Rabbim götürür.Kuşlar kendileri uçmaz onları Allah uçurur.Öğreneceğin şeyler buna benzer hakikatler olacaktır.Zaten vahyin hayata akışını idrak ettiyseniz bunları daha iyi anlarsınız.

Kuşların kendi, kendilerine uçamayacağını öğreneceksin,bulutların

gidemeyeceğini,rüzgarın
esemeyeceğini,bir ağacın
meyve vermeye gücünün
yetermeyeceğini
göreceksin..Aklını kullan!
Etrafında ki bu muhteşem
tasarımı yürütenin,idare edenin
Allah olduğuna aşk ile inan!

Buna inanmadığında gittiğin
yerde muhteşem bir kaos
bulacaksın!Hiç yerinden
oynamayan bulutlar,uçamayan
kuşlar,su yerine asit yağdıran
bulutlar velhasıl ne kadar şirk
koşmuşsan o kadar bela seni

bulacak..

Neye nasıl inanırsan o'nu orda
öyle bulacaksın!

Dersen ki İsa İlah'ın oğlu! Evet
öyle olur ve çağlar boyu bir
insana kulluk etmenin ağır
kederini yaşarsın.

Dersen ki İnekler ilah dır. Evet
bu inancın ahiret dediğimiz
alemdede yaşanır,şekil bulur..

Dersen ki Reenkarnasyon var!
Evet gittiğin yerde o'nu bulur
kah,sinek,kah böcek,kah odun
olup yeniden başlarsın.

Dersen ki Allah bir sistemdir veya sistemde merhamet yok! Evet kurduđun sistemde zerre kadar merhamet olmaz.Ve gerçekten çok ağır şartlar oluşur ve bunu yarattığın sende yaşarsın.

Dersen ki

"Başınıza ne musibet gelirse, kendi elinizle işledikleriniz yüzündendir".(Kuran:42/30)

Desen ki ilah yok.Her şey tesadüf !Evet öyle olur ve gerçekten düzensiz,kontrolsüz



ve dehşet bir şeyi çağlar boyu karşında bulursun.

Bu kadar nettir.Ve her şey bu kadar basittir. Neye inanır,neyi tasavvur edersen onu bulacaksın!

Allah'ın zerrece inanılmaya ihtiyacı yoktur.Kul'un ihtiyacı vardır.Ve şirk ebedi yaşanacak süreçte insan'ın özgürlüğünü elinden alır.

Oysa yapılması gereken tek şey gayb için ve Hakk için SubhanAllah demektir.Ve 99

İsmi ile bir Allah tanımak,Allah deyip ötesini bırakmak en kazançlı olma noktasıdır.Eser boyunca Allah'ın nasıl bizleri sarıp kuşattığını ve eşyaya,hayata nasıl hükmettiği izahlarımızı hatırlayın.

Allah hiç kimseye zulmetmez.

Aşk ile en az 99 sıfatı ile inanmaya,yaşamaya bak!

Şirk Belası

Şirkin her türlü her iki alemde de insanı mahveder.Zaten bugün insanlığın başındaki belalarında nedeni şirktir.

Esasında Allah'ın "O"nu bulmamız,O'na ulaşmamız için verdiği duyguların O'ndan gayrısına kaymasına "O"na ulaşmamız için verilen duyguyu başka şeylerde kullanmanın ve NETİCESİNİ yaşamamanın adıdır şirk. Daha anlaşılır bir mana ile

ihanetin adıdır Şirk!. Ortak bulmanın adıdır şirk.

Ve Şirk deyince üzerinde düşünmeden geçmeyin.Çünkü en büyük tehlikedir.Zira ya Allah'a ulaşmak var yahut başka şeylere..Üçüncü bir yol yok.Aslında ikinci bir yol dahi yoktur.Lakin sizin anlayacağınız dile indirgenmiştir.Zira Allah hem kahhar hem Rahimdir. Allah'ın hem serinliği vardır, hem ateşi.

Ahiret için bu kadar büyük tehlike arz eden böylesi bir şey dünyaya neler yaparak kısaca bakalım;

Rabbi Para olanlar parası olmayanları pek sevmezler, itibar etmezler, sevgi beslemezler doğal olarak küçük görürler ve nihayetinde kibir, kıskançlık ve gıybet gibi unsruların tam merkezinde rableri olan para ile yaşam sürerler. Ve çevrelerinde ki insanlara para için her şeyi

yapar,yaptırırlar.Ve bu duygu öyle güçlüdür ki parayı elde edemediklerinde kendilerini de sevmezler.

Rabbi makam olanlar içinse makamsızlar ayak takımıdır.Gereksiz,böcek gibi bir şeydirler.Ve hatta köle kadar bile yoktur.Nihayetinde makam'ı olmayan ailelerin çocuklarını bile küçümserler.Ve bütün dünyaları makam üzerindedir.Bu gayret

içerisinde dünya hayatlarını heder eder tüketirler.Ve makam sahibi olmak veya makam sahibine yakın durmak için akıl almaz şeyler yapabilir.Amaçlarına ulaşamayanlar ise bunalıma girerek ve bazen kendilerini böcek gibi bir şey görerek ciddi sorunlar yaşarlar.

Rabbi şöhret olanlar ise ;Şan ve şöhret üzerine bir çizgi çeker ve bu çizginin etrafında değer yargıları oluştururlar.Bizler gibi

şöhretsiz insanlar ağzı ile kuş tutsa çektiği çizgiye uzak olduğumuz için değersiz ve önemsiz kalırlar.Hatta bu çizginin uzağındakiler sadece numaradır,sayıdırlar.Bir kaç milyon insanın bile ölmesi ilgisini çekmez.Çünkü önemli olan çektiği çizgiye olan mesafedir. Ve bu yüzden çizginin merkezinde olmak ve bu merkezdekilere yakınlık elde etmek için her şeyi yapar.Ulaşamayanlarda bir çeşit kaybolmuşluk duygusu ile perişan olurlar.



Rabbi şehvet olanlar için bütün hesaplar buna göredir.

Arkadaşlık ilişkilerinden çalışma ortamlarına kadar Rableri olan şehvetin rızasını gözetirler.Hatta facebook gibi ortamlarda şehvetlerinin onayladığı kişilerle saatlerce hiç alakasız sohbet katlanırlar.Bunluda yetinmez şekilden şekle girerler.Rableri şehvet olanların samimiyetlerini kendileri dahil hiç kimse bilemez.Ve şehvetin olmadığı

hiç bir etkinlik dikkatlerini çekmez ve çok sıkıcı gelir.Ve bu bağımlılıkları onları asla doğru düşündürmez.Buna rağmen şehvetlerinin dört dakikalık rızası uğruna ömür boyu zindana atılmayı göze alabilirler.Şehvetin rızasına ulaşamayanlar ise ciddi sapkınlara bile düşebilirler.Abartılı makyajlar,saçma sapan estetik operasyonları gibi akıl almaz gereksiz gizli huylar bile taşıyabilirler.Ve başaramadıklarında bir çeşit

acayip bunalım ile belki de psikologlarda soluđu alırlar.

Sonuç olarak Allah'a bu dünyada ulaşamayan maalesef yukarda ki hastalıklardan tövbe etmemişse/Allah' yönelmemişse ölünce de kurtulamaz.Bu durum şirk Allah'ın affetmemesi olarak vurgulanmıştır.Zira dünyada çok merkezi (!) yerde çok değerli bir arsayı kapatmaya veya müşteri bulmaya konsantre olmuş Rabbi para olan bir iş adamına gel sana

galaksi vereyim deseniz de asla sizi dikkate almayacaktır.

Maalesef kendi aç gözlülüğünün kurbanı olacaktır.Zira galaksi nedir,merkezi yerde mi ,alıcısı var mı,piyasası nasıl gibi bir yığın vesvese kişiyi hakikatlerden perdeleyecektir.Sözde sağlamcılık yaparak elindeki korumak adına Allah'a ulaşması için verilen duyguları paraya yönlendirdiği ve arsanın da

para kazandıracığını bildiği için,şirkinin neticesi olarak galaksi teklifinizi reddeder.

İslam'ın amaçlarından biri şirksiz bireyler yetiştirmektir.

İnsan Allah'ın vahiyle hayatı nasıl sarıp kuşattığını bilirse şirk'i ortadan kaldırma rahmetine erebilir.

İnanır ki etrafında ki her şey eksik bir tabir ile ışığını Allah'tan almaktadır.

O güzelim çocuklarınızda

sevimsizlik marifeti yoktur.Tüm cömertliđi ile Allah bahşetmektedir. Yakışıklı bulduđunuz delikanlılar,güzel genç kızlar,dürüst ve iyi insanlar,sevimli ihtiyarlar, bakmaya,dokunmaya kıyamadıđınız çocuklarınız tüm yapıları ile ışıklarını,boyalarını Allah'dan almaktadırlar.Daha derin bir mana ile "Ne yana dönerseniz Allah'ın vechini görürsünüz" ayetinin işaret ettiđi manadır.

İnsan'ın beden deđildir.Lakin

çevremizde ki bedenler nedir dediğimiz de ancak mimarını, sahibini görebiliyoruz.

Bu yüzden bütün varlık Allah'ın boyası ile, rengi ile boyanmıştır.

Tam olarak yukarda ki satırları en kısa ve çarpıcı mana ile daha önce zikrettiğimiz bu ayet anlatmaktadır.

Kur'an 2/138:"Allah'ın rengiyle boyandık. Allah'tan daha güzel rengi kim verebilir? Biz ancak O'na kulluk ederiz (deyin). "

Şirk gafletine kapılıp kör

olursak ebedi süreçte bizi uyandıracak hiç kimse olmayacaktır.

"Her kim, bu dünyada, hak ve hakikati, çevresinde olup bitenleri görmekte kör kesiliyorsa, âhirette, ebedî yurttta da ködür. Üstelik hiçbir çıkış yolu bulamayacak derecede felâketle karşı karşıyadır." 17/72

Bir takım spor kulüplerinin peşinde olmak,siyasi partilere tutku ile bağlanmak,makama,mevkie



baęlı kalmak bizleri kör eder. Őan ve Őöhret tutkusu kiŐiyi gerçeęe karŐı saęırlaŐtırır.AŐırı olan ve her Őey insanı kör,saęır ve dilsiz yapar.Ve Allah'ın O'na ulaŐmamız için verdięi duyguları O'ndan gayrısı kaldıramaz. **Hangi alana biraz kaysanız mecbur aŐırıya kaçarsınız.**

İnsan'ın Allah ile arasına koyduęu putlar ciddi bir engel teŐkil eder.Genç tutuęu takımın bütÖn oyuncularını hayat hikayeleri ile bilirken sonsuz

hayatta kendine lazım olacak bilgileri bilmez.Onları düşünmekten sıra gelmez.

Oysa Ahiret'e ne fenerbahçe var,nede herhangi bir parti.Ahirette İngiltere de yok,Kayseri de yok. Dünya üzerinde Allah ile aranızda koyduğunuz hiç bir kavram Ahirette yok!
Türk,Kürt,Arap,Ermeni manaları da yok.

Ahirette İyiler ve Kötüler var!

Kişi saydığımız huylar ve



benzer şeylerden dolayı kör,sağır ve dilsiz bir hayat sürer. Bir ağacın meyve vermeye gücünün yetemeyeceğini,dığer tutkuları düşünmekten sıra buna gelmediđi için öğrenemez. Elmaya Rezzak oluşunu ile tat verenin Allah olduğunu bilmediđi için ahirette meyve verecek ağaç arar durur. Bu arayış yukarda ki ayetlerde felaket olarak betimlenmiştir.

Bu körlüğün adı çok zaman şirk olarak da anlatılmıştır. Benzer

sayısız örnek çevremizde bulunmaktadır.

Bu yüzden çılgınlar gibi gerçeği aramalı ve bunun için dua edip elde ettiklerimizle yaşama gayretine düşmeliyiz. Bu gayret için bize en çok yardımcı olacak sağlam ip Kur'an ı Kerim dir

Kur'an ise herkese kendi açmamakta ve dokundurmamaktadır.

Kur'an'ı Anlamak

(Dokunmak)

Kur'an: Vakıa/ 79"Kur' an'a temiz olandan başkası dokunamaz"

Yani dokunmasın değil "dokunamaz" .. Kesin bir hüküm söz konusu.

İşte bu hüküm gereği anlayabildiğimiz kadarı ile;

1.Faiz yiyenlerin ruhlarını kirletmişlerdir.Temiz olmadıkları için Kur'an'a dokunamaz ve



anlayamazlar.(Devlet adı ile işaret edilen(???) bütün mensuplarını faiz ile kirletiyor olabilir.)

2. Gıybet edenler ruhlarını kirletmişlerdir.Temiz olmadıkları için onlarda Kur'an dan hiç bir şey anlayamazlar.

3.Kul hakkında tecavüz edenler.Kirlidirler bu kir ile Kur'an'a dokunamazlar.

4.Zinanın her türlü,özellikle göz zinası kirden bir elbisedir.Bu elbiseyi giyenler Kur'an'ı anlamazlar.Anlamadıklarını

da anlamazlar.

5.Hayvanlara,dilsizlere ufacık dahi yapılan bir zalimlik aylarca sürecektir bir kirliliğe neden olur.O kir ile Kur'an'a yaklaşan dokunamaz.Anlamaz.

6.İftiracılar ruhlarına dövme yaptırmışlardır.O dövme çıkmadan Kur'an'a dokunamazlar. Bu yüzden sosyal ağlarda paylaştığınız siyasi konularda dikkatli olun!

7.Kibir insan'ı mahveder.Doğası gereği bilgiye değil çıktığı yere baktırır.Oysa

tam tersi olmalı.Çıktığı yere değil,bilgiye bakmalı. İşte benzer ölçülerden dolayı kibir çıkartması en zor kirdir.Bu kir ile Kur'an' dokunamaz,anlayamazsınız.

8.Boş işler ruhu önce yorar,sonra kirletir.Galatasarayın rakibini yenmesi için 90 dakika boyunca oluşturduğun duygu ve dua bütünlüğünü ahiretin için haftata bir kez yapsan inanılmaz yol kat eder ve büyük müjdeye nail olursun. İnsan

ruhuda bedeni gibi yorulur. Ve yorulan ruh çabuk kirlenir. Bu kir ile Kur'an anlaşılmaz.

9.Şöhret ve makamı,cemaati veya özel bir grubu aşırı sevmek ruha engel koyar.Mesela bu yazıyı Şeyhin yazsaydı en ücra köşeye kadar ulaşmasına vesile olur bir çok kişinin Kur'an'ı anlama konusunda yapması gereken bilgilere ulaşmasına aracı olurdu.

Ancak bu yazıyı Adem Korkmaz(Şöhretsiz,vasat,cemaa

tsiz bir adam) yazdığı için reklam(Neyin Reklamı ?) yapmayım muhabbetine kendine saklayarak yine kendine engel olmuş oldun.

İyilikleri ayırma,küçük iyilik,büyük iyilik diye bir şey olmaz.

İyilik iyiliktir.

Ön yargılarını kaldırıp iyilik yapan nemrut olsa yardımcı ol.Kötülük yapan baban olsa karşı dur. Ancak kişilere değil yaptıklarına bak.Kin tutma..

Böylece ruhunu arındırır ve Kur'an'ı anlama fırsatını yakalarsın..

10.Emanetin her türlüüne ihanet edenler ruhlarını temizlenmesi çok zor bir kirliliğin içine atmışlardır.

11.Sürekli yalan söyleyenler, ruhlarını mutfaklarda kullanılan elbezi'ne çevirmişlerdir. Bu alışkanlıktan kurtulmadan Kur'an'ı anlamayı beklemesinler.

Bu listeyi uzatmak mümkün.

Bütün bu saydıklarım tecrübe ile sabittir.Kur'an'ı anlamayanlar,ortaya çıkan karma bir anlam eşliğinde bu ölçüye en yakın cemaati kendilerine seçmişler ve bir çeşit grup oluşturmuşlardır.

Eksikliğinizi bulmaya çalışın.Bütün biliyorum sandıklarınız aslında batıl olabileceği ihtimali ile yüzleşin.

Merhamete sarılın.Merhamet öyle güçlü bir şeydir ki sizi alıp Kur'an'ın kalbine bırakabilir.

Tövbe bu dünyaya bahşedilmiş en muhteşem olaydır. Bunu kullanın. Ve ruhunuza arınması için süre tanıyın.

İnsan Cin ve Ahiret

Ölüm uyanıştır.S.A.V:"İnsanlar Uykudadır ölünce uyanırlar."

Kur'an'a göre insan yaratılmışların en şerefliisidir.

Tin Suresi;"4.Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık."5."Sonra onu, aşağıların aşağıısına indirdik."Çokları bu iki ayeti yazar ve buna göre anlamaya çalışır. Manayı bir türlü oturtamaz. Oysa peşi sıra gelen ayeti okusak konu daha

anlaşılır olacak.

Tin/6.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükafat vardır.

Yani uzayda bir yerlerde insandan daha şerefli başka bir varlık yoktur. Ancak etrafınız da gördüğümüz herkes de insan değildir.İnsan adaydır.Bu adaylıktan çıkmış ama bundan habersiz ins'ler yahut inansılardır.

Kur'an bu durumu şöyle ifade etmiştir 9/7:"**Dilleri ile sizi**

hoşnut etmeye çalışırlar, ama kalbleri sözleri ile çelişiktir.Zaten ekserisi insanlıktan çıkmış fasıklar." Ayet insanlıktan çıkıldığını vurgulamakta.

Ve insanlıktan çıkmayan Allah'a ve ahiret gününe inanıp,salih ameller işleyenler cinlerden üstün olarak yaratılmaktadır. Yani yaratılma sürecinde olduğumuzu bilmek bir çok çelişkiyi ortadan kaldırmaktadır.

Ve Allah'ın sisteminde üstün

olan zayıfları her zaman bastırır.

Her zaman galip gelir.Bu bir kuraldır.Bir kuzu sırtlan'a zarar veremez,vermez!Yahut bir koyun Aslan'a zarar veremez,vermez..

Doğalarına aykırıdır.

Cinle insan arasın da ki fark otçul hayvanla,etçil hayvan arasında ki fark gibidir.Ve Kur'an da övülen eşrefi mahlukat diye anılan insan tabir uygunsu koyun ve kuzu

aleminin Aslanı ve bazen de çobanıdır..

Bunu böyle algıladıktan sonra konuya devam edelim.

Mümin bütün mahlûkatı şuurlu olarak algılamalıdır.O kadar ki kendi azaları ile konuşmaya hazır olmalıdır.Kendi dili ile konuşmaya hazır olmalıdır.

Ağaçlarla,kuşlarla,her türlü hayvan ve cinlerle..Dış görünüş mümin için asla önemli olmamalıdır.Her yerde akıl olduğunu,şuur olduğunu

bildiđi taktirde bir Almanı yahut bir İngiliz'i veya bir Rus'u insan dıřı bir varlık olarak görüp çekinmek,korkmak,heyecanlanmak çok saçmadır deđil mi?

İřte mümin için inek, karınca,ađaç,toprak,dünya,ay,kendi azaları,eli,dili,gözü ve tabiki cin! Hepsi sadece Ahmet,Mehmet,Ayře,Fatma gibi isimlerdir.Fark;iyilik,iyi niyet ve salih amel ve bilgiye göredir..

Mü'min bir limon'un veya bir

karpuz'un kendisi ile konuşması karşısında hayretlere düşmemelidir.Çünkü esas olan akıldır. Ve her zerre akıllıdır.Ve her zerre eşsiz olması ile ustasını anlatır.

Beden ve dış görünüş mü'mi'ni aldatmamalıdır.Zira insansı dediğimiz kişiler böyle şeylerden çekinir ve korkarlar.. Çünkü kendilerini beden zannettikleri için bunun getirisini yaşarlar..

Uzaylı,cin,melek bu tip manalar gerçeđi deđiřtiremez.Çünkü bu varlıkların akılları ile muhatap olduđunuzu bilerseniz bedenler sizi kandıramaz..

Ve hiç bir řeyden korkmazsınız! Çünkü sansar veya Kurt veya komřunuz Fazıl Bey!

Bir bilgi mevcut; Ölüm esnasında řeytanın ortaya koyacađı oyunları hatırlayın.Bu bilgi ile küçük bir oynama yapılmıř..Ölüm esnasında mümine karşı sergilenen

oyunlar,ölüm esnasında değil öldükten sonra!Çünkü bu oyunları gördüğünde geri gelemiyorsun! Yani iş bitmiş!Bedeninin bağından kurtulmuşsun..

Ve yüzyıllardır Kabir sorgusu dedikleri "Rabbin Kim" sorusunun nasıl sorulacağını anlatmaktadır.

Allah'ın sisteminde bütün işleyişler hep yaşanarak olur ve çok net bir yapı söz konusudur.Rabbin Kim sorusu ile vereceğimiz cevabın süresi

hiç bir yerde belirtilmemiştir.

Zaman dediğimiz yapıyı anlamaya başladığımızda bu sorgulamanın insan algısının anlayacağı bir şekilde söylemem gerekirse yüzlerce yıl olması söz konusudur.

Sistemde hal ve yaşam olarak gördüğümüz bu durum ölümden sonraki "**Rabbin Kim**" sorgusu bir tür yaşamı haber vermektedir. Bu yaşamda cinler gittiğimiz yerin sakinleri.

Kur'an cinlerin,İnsanlardan ekseriyetini yoldan çıkarttığını söyler.

Kanatlı melekler **Rabbin Kim** diye sormayacak! Allah'ın sisteminde her daim yaşam vardır.Kanatlı eli değnekli melek konusu yoktur.Bu olayın anlaşılması için ifade edilen bu dünyanın kolay anlayabileceği bir üslup bir dil ile izah edilmiştir.Misaldir.

Bu misale en yakın mana şudur:

Ölümlle insana Allah yoktu diyecekler! Yaptıkların boşa gitti! Ve belki de size göre yüzlerce yıl algısı ile bu sorgulamayı yapacaksınız..

Ve işte Cinler sahnede! Apaçık düşmandır dediğimiz tüm unsurlar karşınıza çıkacak! Bütün hesaplar "Rabbin Kim?" Sorusuna Allah hariç başka cevaplar vermeniz üzerine yapılacaktır. Bu bilgiden yoksun gidenler için maalesef şartlar hazırdır Ve kandırılmaları muhtemeldir.. Her inandığını

zanneden kendini meleklerin
karşılayacağını
düşünüyor. İnandığının apaçık
karşısına çıkacağını
düşünüyor.. **Bu dünyada
bulamadığını orda bulacağını
zannediyor..**

Oysa soğuk duş yaşayacak!

Çokları kendi ilahlığını ilan
edecek!

Yahut bu dünyada taparcasına
bağlı oldukları kişiyi ilah ilan
edecekler! Buda rabbin kim
sorusunun cevabı olarak

kucaklarına düşecektir.

Ve cinler Bu alemde Felak ve Nas gibi zikirleri ortaya koymayanların baş belası olacaklardır..

Çünkü dikkat edin; Nas süresi müthiş bir duadır!

Böylesine kapsamlı bir dua'ya henüz denk gelmedim; "De ki;"Yaratılmışların şerrinden,vesvesecilerin şerrinden,İnsan ve Cin şeytanlarının şerrinden, İnsanların rabbine,melikine ve



ilahına sığınırım..

**Manaya dikkat eder mi siz..
Yaratılmışların şerrinden diye
yapılan dua hem dünyada hem
ölümden sonraki yerde sizi
bekleyen güçlü bir
kalkan,kale,ev olarak
görünecektir.**

**Yaratılma süreci bittiğinde yeni
bir kelime ortaya koyamazsınız!**

**O yüzden bu dünya
değerli.Her şey bu
alemde,bütün fırsat bur da..Ve
cinlerden korunmak için burada**

okuduđunuz Nas süresini bulabileceksiniz..Konular hakkında zaten kitaplar,makaleler işledik..Merak edenler www.ademkorkmaz.com dan tüm kitaplara erişebilirler.Tümü ücretsizdir.

Ailenize akıl ile şuur ile muhatap olmayı öğretin,tavsiye edin..İnsanları ve mahlukatı ayırmamaları lazımdır..Mü'min Kendi dili ile konuşmaya hazır olmalıdır..

Vatanı dünya,milliyeti ve



cinsiyeti insan olan için muhtemel 1000 kadar sorun ortadan kalkmıştır. Tutun ki vatanını kainat kendini bilgi gören için bütün sorunlar ve karmaşalar bitmiştir.

Bir üstü daha vardır.Ancak kendini filanca memleketli,Ahmet ağa'nın kudretli oğlu asil Avşar olarak atfeden birine bunlardan bahsetmek tam bir ÇILGINLIK olur..

Konu çok uzadı. Rabbimiz en doğrusunu bilmektedir. Bizim Kur'an okuyup **"Düşünmez misiniz"** ayetine hürmet edip düşündüklerimizdir bunlar..

Milyarlarca Anne Sevgisi

Allah annelere şefkat ve merhamet duygusunu vermese idi nerdeyse annelerin tamamı çocuklarını boğabilirlerdi.

O öyle bir şefkat ki tahammül ve katlanma duygusuna yelken açıyor.

İşte insan mahşerden sonra amel defterini sağdan almayı

başarabilirse cennet yönünde yürümeye başlayıp Arşı Ala dediğimiz yere yaklaşırken gelmiş de ve gelecekte insan,hayvan,görünen,görünmeyen ne kadar Anne varsa hepsi bir araya gelmiş gönüllerinde ki merhamet ile yoğrulan aşkın oluşturduğu nazar eşliğinde biricik çocuklarına bakıyor gibi hissedeceksiniz..

Bu muhteşem bir şeydir.

**Bütün annelerin
merhameti,sevgisi ve şefkati bir
olmuş sizi izliyor,sizi seviyor...**

Bu nasıl anlatılır ki!

Son Olarak

Şeytan dediğimiz karmaşanın; akşam haberlerini izlediğimiz de ne kadar başarılı olduğunu görebilirsiniz. Bilgi güçtür. Dudaklarınızdan çıkan kelimeler işitilen tarafa bilgi taşır.

Çevrenizdekilere lütfen güzel şeyler söyleyin. Şayet bunu yaparsanız şeytan tezgahını başka yere açmak zorunda kalır.

Dünü unutun. Dünde kalan kişi

bugün gördüğünüz kişi değildir. Dün kaygısı insanı güzel sözden mahrum bırakır. Aranıza fesat,fitne sokmak istemiyorsanız sözün en güzeli ile yaklaşın.

“Kullarıma söyle: Sözün en güzelini söylesinler. Şüphe yok ki Şeytan, aralarına fesat sokar. Şüphe yok ki Şeytan, insana apaçık bir düşmandır.” Kur'an 17/53

Allah'ı insandan ayırıp yukarıda bir yere atan insan gündelik olaylara karşı hep hırçın bir

tavır ile yol alır.

Çiğköftecinin marulunu beğenmez arkasından hakaretle birlikte söver! Manavdan aldığı eriğın ekşisinin olmadığı görür manava bir yığın hakaretler eder.

Kasaptan aldığı etin Angus olması ihtimalini hesaplayıp kasabı sahtekarlıkla suçlar..

Kadının kocası bir çok zorluklarla çalıştığı iş çıkışı son kalan bayat ekmeği eve getir di diye kadın hem kocasına,hem

bakkala demediğini bırakmaz.

Erkek saçını süpürge eden, bir çok zorluğa katlanan kadının yemeğe tuz atmayı unutması karşısında bir çok gereksiz laf ile kalp kırar.

Belediye işçileri geceyi gündüze katmış insanın göz zevki için yem yeşil, çiçeklerle dolu bir park hazırlamıştır. Muhalefet partisine inat bu güzelliği görmez ve birilerine peşkeş çekildiği iftirası ile bir sürü hakaret, küfür ortaya koyar..



Karayolları işçileri karınca gibi çalışıp yolları genişletmiş,kaza olmasına engel çalışmalar ortaya koymuşlardır.Yine partcilik yüzüne memnun olmaz.Bunla birlik de ana avrat sövmeye devam eder..Sevmez,sevilmez,affetmez ,affedemez.**Oysa akıllı insan seçim vakti bir rey ile tepkisini koyar.**

Yukarda bir yere koyduğu Tanrı hariç herkese kızar.(!) Küfreder.Yapılanlardan memnun olmaz,suratı daim asık

bir şekilde yaşam sürer..

En nihayetinde yukarda ki Tanrısına asla isyan etmemiş, şükürsüzlüğe düşmemiş bir halde bu dünyadan göçüp gider. Ahirette ise ebedi yukarda ki tanrısını bekler! **Ne gelen olur ne giden!** Sonsuz karanlıkta tek başına bir insan yüzüne, bir insan sesine bir kuş sesine hasret kalıp azap içinde sonsuzluğu yaşar.

Kısaca;

Allah insanların gönlündedir.

Allah'ın insan'a şahdamarından yakın olması bu şekilde bir manaya gelmektedir.

"Ne yana dönersen Allahın vechini görürsünüz." ayeti de bu manayı işaret eder.

Allah nerde merak edenler için Kur'an şöyle demektedir: **"Nefislerinizde de, halâ görmiyecelmisiniz"** Kur'an 51/21

Birbirinize merhamet ve sevgi ile yaklaşın..Ve ölmenden önce Allah'ı 99 ismi/sıfatı ile tanıyıp inanmaya bakın!

Sevgi İle..

Adem Korkmaz

www.ademkorkmaz.com

Adem KORKMAZ'ın Tefekkür
konulu Diğer Eserleri;

Adı ALLAH Olan
5.Boyutta İnsan
Dua ve Tefekkür Rehberi
Yarım Kalan Dua (Roman)
Dünya Yeryüzü Değil



